



## BILAGA: Organisationernas anföranden

Skriftlig dokumentation från  
Miljödepartementets och NOD:s  
samråd 7 december 2021





## Innehållsförteckning

<b>Future Minds</b> .....	<b>3</b>
<b>Fältbiologerna</b> .....	<b>4</b>
<b>Klimatstudenterna</b> .....	<b>6</b>
<b>LRF Ungdomen</b> .....	<b>7</b>
<b>Röda Korsets Ungdomsförbund</b> .....	<b>9</b>
<b>Sametingets ungdomsråd</b> .....	<b>10</b>
<b>Scouterna</b> .....	<b>10</b>
<b>Svenska FN-förbundet</b> .....	<b>11</b>
<b>Svenska Kyrkans Unga</b> .....	<b>12</b>
<b>Naturvetarnas studentråd</b> .....	<b>13</b>
<b>PUSH Sverige</b> .....	<b>13</b>
<b>Svenska ungdomsnätverket för biologisk mångfald</b> .....	<b>14</b>
<b>WWF Sweden youth</b> .....	<b>15</b>





## Future Minds

Inom ramen för båda forumen önskar vi i likhet med vad som formulerats i det gemensamma uttalandet ett fokus på den systemomställning som krävs både för att nå en återhämtning efter pandemin, men också för att nå målen inom ramen för Agenda 2030. Det handlar inte om en återhämtning eller en återgång, det är en total omställning av system och strukturer som krävs för att vi ska nå dit vi behöver nå. För detta behövs innovationer, nytänk och mod - och att låta röster som tidigare fått vara i bakgrunden höras.

Vi önskar se diskussioner om de åtgärder som vi tillsammans med de andra organisationerna här framfört och ställer oss bakom, allt från lagändringar för att begränsa utsläpp på både nationell och internationell nivå till att behandla urfolk och landsbygdbefolkning med respekt.

Utöver detta vill vi se storskaliga satsningar på utbildning av unga, folkbildning och kompetenshöjande insatser på både nationell och global nivå - och resurser behöver sättas in för att möjliggöra såväl detta som praktiskt omställningsarbete. För att kunna bedriva en hållbar politik, fatta hållbara beslut, driva hållbara verksamheter och bara ta medvetna beslut i din vardag krävs att kunskapen kring hållbar utveckling demokratiseras och sprids. Din förmåga att ta hållbara beslut eller bidra till en hållbar samhällsutveckling ska inte avgöras av var du bor eller andra sociala förutsättningar från din uppväxt. Den växande ojämlikheten är ett av de mest extrema hoten mot ett hållbart samhälle. Leave no one behind behöver gå från uttryck till praktik.

I takt med att unga får med sig de kunskaper som de behöver för att bidra till att vända den nuvarande samhällsutvecklingen måste också samhället som möter dem höja sin kunskap- och beredskapsnivå för att bemöta och förvalta detta. Folkbildningsinsatser behöver accelereras och nå ut till alla samhällsinstitutioner - från offentligheten till näringslivet.

Att skapa institutioner för samverkan en nyckelfaktor för både återhämtning och uppfyllande av Agendan. Från multilaterala samarbeten ner till nationella och lokala





samverkansprojekt behöver vi skapa strukturer som möjliggör att olika aktörer kan bidra utifrån sin expertis. Vi behöver skapa sektorövergripande testbäddar för att främja hållbar innovation - där expertisen från civilsamhället och personer som lever med effekterna av klimatförändringarna prioriteras och utgör norm för de åtgärder som diskuteras. Och att det i dessa forum ges finansiellt utrymme för att testa, ta med sig insikter och bygga vidare på lösningar.

Genom allt detta måste inkludering av unga genomsyra både teori och praktik. Idag upplever unga att politiker och makthavare inte lyssnar på dem, och många väljer bort att exempelvis engagera sig politiskt för att de känner sig maktlösa. Det här är ett reellt hot mot framtiden och vi behöver ta tillvara på ungas intresse och engagemang för samhällsfrågor om vi på riktigt ska kunna uppnå en hållbar värld.

## **Fältbiologerna**

Business as usual leder till helvetet på jorden. Stockholm+50 och UNEA måste ta krafttag för att rädda klimatet och biologisk mångfald – samtidigt.

Vi måste dela upp jordens koldioxid-budget i en rättvis och bindande fördelning. Vi behöver ett globalt nedrustningsavtal för fossila bränslen. Vi behöver helt nya handelsavtal, där storföretags möjlighet att stämma stater för demokratiska beslut skrotas och ersätts av kortdistanshandel med nödvändigheter, själv-för-sörjning och global solidaritet. Och vi behöver skydda enorma mängder natur av alla biotoper över hela världen, från skogsskövling, gruvbrytning, jordbruk och industriutvinning.

För vi kan prioritera ekologin över ekonomin, planetära gränser över tillväxt, urfolk över storföretag.





Vi kan erkänna urfolks rätt till sina marker - från Sápmi till Amazonas - genom att ratificera FN:s urfolkskonvention ILO 169. Vi kan tvinga våra banker och pensionsfonder att sluta investera i miljökatastrofala regimer som Brasilien.

Vi kan välja en systemkritisk klimatpolitik, där subventioner av fossilindustrin ersätts av fossilförbud, höjda klimatskatter och satsningar på naturskydd och klimaträttvisa.

Vi kan tillvarata naturens egen förmåga att rädda klimatet, genom att ägna oss åt rewilding - att återskapa natur, t.ex. genom att anlägga våtmarker, bygga skogsträdgårdar och återinplantera utdöda arter såsom visenter.

Vi kan överge tillväxtmål till förmån för miljömål, mänskliga rättigheter och minskad produktion.

Vi kan ersätta köttfabriker och jordbrukets monokulturer med naturbete och ekologiska alternativ.

Vi kan ställa om skogsbruket från kalhyggen och plantage till hyggesfritt.

Allt detta kräver radikala förändringar - av Sveriges lagar, statsbudgetar, ägardirektiv och myndighetsuppdrag, av EU:s regler, av internationella avtal och konventioner.

Socialdemokraterna har tyvärr ofta agerat i helt fel riktning. Annika Strandhäll måste nu ta sitt ansvar som regeringens gröna röst och bygga en rättvis omställning som knyter an till socialdemokratiens vackra ord om global solidaritet och Olof Palmes förslag från 50 år sedan om att förbjuda ekocid.

För världen går åt helvete, men det finns grader i helvetet - och varje grad räknas. Varje tiondels grad räknas. För varje räddat liv är en seger. Varje räddad art är sin egna värld som får fortsätta leva in i evigheten. Avslutningsvis står vi helt bakom det gemensamma uttalandet.





## Klimatstudenterna

Klimatstudenterna är en nationell- och internationell studentrörelse som pushar svenska lärosäten till att halvera sina utsläpp till 2022, sedan fortsätta minska dem med 16% per år för att nå nollutsläpp senast 2030, för att på så sätt vara i linje med Parisavtalet.

Ni frågade vilka konkreta åtgärder vi vill se diskuteras och vårt svar är att *"Det krävs lagändringar som gör klimatarbete obligatoriskt för alla samhällets verksamheter, med krav på beräkning av utsläpp och utsläppsbudget, OCH att resor, både nationellt och internationellt behöver bli mer klimatsmarta"*

Klimatstudenternas fokus ligger på universitet och högskolors omställning och klimatarbete. Som en viktig institution för klimatforskningen har universitet och högskolor förutsättningarna och ansvaret att leda klimatomställningen och föregå med goda exempel till övriga sektorer av samhället.

Men många miljösamordnare som vi varit i kontakt med har uttryckt att bristen på lagstöd från Regeringen gör det svårt för dem att utföra ett klimatarbete som är i linje med Parisavtalet. Därför har vi sedan 2018 försökt pusha ett tillägg till Utbildningsdepartementets Regleringsbrev, där vi formulerar behovet av att ställa tydligare- och högre krav på klimatarbetet på svenska universitet och högskolor.

Så vi tror att en skarp lagstiftning på nationell och internationell nivå skulle underlätta i liknande processer genom hela samhället. För om det inte finns konkreta, forskningsbaserade lagkrav som verksamheter kan anpassa sitt klimatarbete efter så kommer Sverige inte nå målen för Parisavtalet.

För, precis som Covid-19-pandemin så kräver även klimatkrisen akut hantering och omställning på samhällsnivå. Och den här krisen måste tas på **minst** lika stort allvar.

Därför behöver vi ledare som vågar ställa högre krav och ta modiga beslut!





## LRF Ungdomen

Precis som med allt annat i naturen avgörs klimatutmaningen av uppbyggande och nedbrytande processer. Det som vi idag kallar fossilt kol bands in för mellan 365 och 300 miljoner år sedan och har sen industrialiseringens genombrott plockats upp ur jordens djup av mänskligheten med ökande frenesi och återfört det till biosfären med väl kända konsekvenser. Industrialiseringens välsignelser är väl omvittnade och har frigjort miljarder människors liv och kreativitet från tvånget att producera livsmedel. Den har gett många av oss ett materiellt välstånd som inte ens forntidens härskare kunde drömma om. Det är bara det att industrisamhället vilar på en ohållbar grund av ändliga resurser med fasansfulla biverkningar för livet som vi känner det. Utmaningen består i att försöka både sprida välståndet och flytta det till förnybar grund. För framtiden tar inte tar slut 2050. Så under tiden vi avvecklar fossilförbrukningen måste vi också utveckla och bygga upp framtidens hållbara verksamheter. Fotosyntesen och återvinning utgör den enda hållbara grunden för världsekonomin.

Av en rent geografisk lyckträff ser Sverige ut att klara klimatkonsekvenserna bland de bästa i världen! Detta innebär att vi måste förbereda oss på att försörja en långt större del av världen med nästan alla råvaror de efterfrågar. På många områden har Sverige försökt lösa utmaningar genom att flytta dem. Istället för att satsa på att exportera livsmedel med överlägsna miljöprestanda har Sverige tillåtit att produktion som skulle varit totalförbjuden här prisa ut betydligt hållbarare livsmedel. Billig mat kommer att stå oss dyrt!

Livsmedelsproduktion bidrar med, tillika kräver ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet. Det behövs stabilitet inom politiken som gör att företag vågar och kan satsa på omställningen. Vi måste bli av med fossiler och lösningen till en grön omställning ligger till stor del i lant och skogsbruket.

Vi behöver se en ökad kompetensförsörjning inom lantbruket – allt från forskning, teknik till praktiskt på gård.





Vi behöver se schysstare konkurrensvillkor. Vi konkurrerar inte på lika villkor och många har det väldigt svårt att få ekonomin att gå ihop. Just dålig lönsamhet gör att två gårdar med mjölkkor i veckan läggs ned i Sverige. Vecka efter vecka. Vi tvingas konkurrera med europeiska och internationella lantbrukare som inte alls lever upp till de miljö- eller djuromsorgskrav som vi svenska bönder gör som kan producera och sälja billigare mat även i våra svenska butiker. Det måste vara lönsamt att vara hållbar! Förutsättningar och livsvillkor lägger grunden för vilka möjligheter vi har. Hopp och möjligheter, något ministern själv nämnde, är något vi måste ge nästa generations livsmedelsproducenter. Annika nämnde även vikten av biologisk mångfald. Det, naturgödsel, jobb och mycket mer försvinner i och med gårdarnas nedläggning. Utan kornas betande mular växer stora delar av våra betesmarker igen. Utan djurens naturgödsel blir det betydligt svårare för de ekologiska odlarna att nära sina grönsaker. Vi bönder jobbar mitt i det gröna kretsloppet, våra djur tuggar i sig gräs vars rötter binder koldioxid, deras gödsel blir sedan gödning som får nya växter att växa och binda koldioxid eller skapa biobränslen som vi kan köra på eller värma husen med.

Vi bönder är de första som märker klimat- och väderförändringarna. Torkan 2018 var en fruktansvärd upplevelse men också en nyttig tankeställare. Många arbetar nu med egenfinansierade projekt för hur vi ska kunna ta vara på om det värdefulla vatten som finns i Sverige. Vi bygger våtmarker för att ta hand om överflödet vid överraskande stormregn och som fungerar som reservoarer att använda när torkan slår till. Våtmarkerna ger även liv. Svenska bönders nyanlagda våtmarker de senaste åren har inneburit 300 miljarder nya insekter.

Utän svenska bönder får en stor del av Sverige svårt att överleva. Det är tillsammans som vi unga kan lösa klimatfrågan. Inte genom att bekämpa varandra.

Konkreta förslag är att sluta bebygga åkermark, öka konkurrenskraften genom höjda krav på vad som importeras och upphandlas i offentliga måltider, tydlighet från politiker så hållbara investeringar vågar satsas på samt att fasa ut fossiler och byt ut mot biobaserat.







## Röda Korsets Ungdomsförbund

Vi är inte en klimatorganisation men organisationer som våra behöver vara med i sådana här sammanhang eftersom vi hanterar klimatkrisens och klimatomställningens humanitära konsekvenser. Vi har tre huvudbudskap vi vill framföra i dag.

Det ena handlar om att klimatkrisen är här och nu. Vi ser kriser på olika nivåer – lokalt, regionalt, nationellt, internationellt – och konsekvenser av klimatförändringar redan nu. Vi måste därför hantera och bygga lokal krisberedskap, i stället för att enbart jobba förebyggande. Kriser slår alltid hårdast mot de med utsatta och så är det även med klimatkrisen.

För det andra – klimatflyktingar. Människor över hela världen behöver redan nu fly sina hem som en konsekvens av klimatförändringar. Idag har de här personerna ingen laglig flyktingstatus, vilket gör att de inte har rätt att få skydd. Att drabbas av klimatförändringar är inte ett giltigt skäl för att söka asyl enligt FN:s flyktingkonvention. Och vi vet att antalet klimatflyktingar kommer att öka enormt de kommande åren och fördubbla antalet människor på flykt med råge. Vi måste därför se de humanitära konsekvenserna av klimatförändringarna och förstå att vi står inför en enorm humanitär kris. Klimatflyktingars rätt till asyl måste erkännas.

Det sista handlar om att göra hållbara, medvetna val för individer. Alla människor behövs för att vi ska ställa om vårt samhälle, men vi behöver vara medvetna om att förutsättningarna i livsvillkor påverkar i vilken utsträckning människor *kan* göra hållbara och medvetna val. Därför behöver klimatfrågan gå hand i hand med andra utmaningar. Det är inte enbart brist på kunskap som leder till att vi kan göra hållbara val, utan för att vi ska kunna göra det behöver grundläggande rättigheter och behov vara tillgodosedda. Därför behöver arbetet för ett jämlikt samhälle och alla människors lika värde vara en naturlig del av klimatomställningen.





## **Sametingets ungdomsråd**

Vårt budskap är kopplat till den gröna omställningen och framför allt några av målen i Agenda 2030.

Mål 9 kopplar vi till den gröna omställningen och återhämtningen som pågår just nu. Vi ifrågasätter hur grön den faktiskt är. För om den sker på bekostnad av urfolk, både oss samer och andra urfolk i världen, är den inte grön ur vårt perspektiv. Vi har hört att den gröna omställningen beskrivs som en ny kolonisation av oss samer, vilket vi instämmer i. För ifall exploateringarna rättfärdigas i den gröna omställningens svans och vi samer körs över, då är det kolonisation av oss, land och vatten. Här vill vi också påminna om att framföra även ett landsbygdsperspektiv och inte bara ett stadsperspektiv. För när man bor på landsbygden så medför det andra förutsättningar och detta påverkar hur väl man kan klimatanpassa sig.

I Mål 12 är det viktigt att tänka på framtida generationer – att vi ska konsumera och producera så att framtida generationer har tillgång till rena marker och vatten.

Kopplat till mål 13 vill vi poängtera att Arktis är starkt påverkat av klimatförändringar och det påverkar framför allt renskötselns förutsättningar. Vi behöver säkerställa att framtida generationers samer kan ta del av sitt arv och fortsätta med renskötseln.

Till sist mål 15 – forskning visar att urfolk världen över skyddar runt 80 procent av jordens biodiversitet så vi vill trycka på viken av FPIC – Free, Prior and Informed Consent – att urfolk ska få vara med i beslutsprocesser, bli lyssnade på och att våra traditionella kunskaper ska tas på allvar.

## **Scouterna**

Scouterna är en av de största organisationerna både i Sverige och internationellt. Som en del av en global organisation med många medlemmar ser vi positivt på ökat samarbete med andra länder och inte minst med ungdomar i andra länder.





Vi har över 75 000 medlemmar i Sverige och genomför varje år en så kallad lägesrapport, där vi tar fram vad unga ser är viktigt och hur unga ser på omvärlden. Den fråga som kom fram som störst och viktigast för unga i Sverige är just klimatfrågan. Därför ser vi att det är viktigt att lyfta fram de ungas röster i den här frågan. Vi arbetar kontinuerligt med detta men kräver också att unga ska få höras mer i klimatfrågan framöver.

## **Svenska FN-förbundet**

Vi arbetar för ett starkare FN och vill särskilt fokusera på följande punkter;

VI behöver fokusera på starkare internationella möjligheter, där vi följer upp bland annat de olika miljöåtaganden som världens länder har gjort, såsom Agenda 2030, Parisavtalet, Handlingsplanen för biologisk mångfald samt olika deklARATIONER och resolutioner som ska behandlas under Stockholms+50. Det bör ligga särskilt fokus på starkare internationella krav för att bibehålla fungerande ekosystem till havs och på land.

Det bör också ske en global systemomställning och ökad resurseffektivitet.

Vi behöver även fokusera på mål 12 i Agenda 2030 som handlar om hållbar konsumtion. Det kräver ett helhetsperspektiv då alla målen hänger samman. Hållbar konsumtion handlar också om sociala och ekonomiska förutsättningar.

Vi vill också betona att klimatfinansieringen behöver nå hela vägen, framför allt till samhällen som drabbas hårdast av klimatkrisen. Vi måste också ha i åtanke att klimatkrisen kommer driva på redan existerande konflikter.

Vi behöver också ha ett genusperspektiv och inte glömma bort olika grupper såsom urfolk, barn och unga och kvinnor framför allt.

Agenda 2030 ska genomsyra allt – ingen ska lämnas utanför. Vikten av att ungas röster ska lyftas i såväl mötet som i själva genomförandet kan inte nog betonas.





## **Svenska Kyrkans Unga**

Svenska Kyrkans Unga hoppas att både Stockholm+50 och UNEA ska genomsyras av jämställt deltagande. Om vi inte har hela mänskligheten med för en hållbar utveckling så kommer vi inte att nå de globala målen. Alla perspektiv behövs.

Under pandemin har vi sett hur ojämlika förhållanden har bidragit till att kvinnor och flickor drabbats extra hårt genom den så kallade "skuggpandemin".

Nu gäller det att vi vänder den utvecklingen och säkerställer att ingen hamnar utanför.

Vi ser också ett behov av en internationell fond för social trygghet. I spåren av coronapandemin har det blivit tydligare än någonsin hur viktigt det är med fungerande trygghetssystem.

Svenska Kyrkans Unga önskar att frågan om en internationell ekocidlagstiftning får utrymme under både Stockholm+50 och UNEA. Storskalig miljöförstörelse ska klassas som ett internationellt brott och de skyldiga måste ställas inför rätta.

Vi ser ett stort behov av att inkludera religiösa aktörer i de båda forumen. Religiösa aktörer är närvarande och har en unik ingång i lokala samhällen. De har därför en särskild möjlighet och ett ansvar att påverka när det gäller värderingsfrågor, som kommer att vara nödvändiga att arbeta med för att uppnå Agenda 2030 och en hållbar återhämtning. Om religiösa ledare, med utgångspunkt i sin egen religion, verkar för en omdefinierad syn på och relation till naturen, från att dominera den till att ha omsorg om den och se sig som en del av den, då kan det skapa verkliga värderingsförändringar och göra skillnad på lokal, regional och nationell nivå.

Det ber vi för och det hoppas vi att Stockholm+50 och UNEA kan vara med och bidra till.





## Naturvetarnas studentråd

Vi är ett fackförbund för naturvetare och tycker att klimatfrågan ska vara en självklar del i fackföreningarnas arbeten. Vi vill att gröna klausuler ska finnas med i kollektivavtalen, på så sätt blir kraven på en grön omställning naturlig hos arbetsgivarna. För en grön återhämtning vill vi att miljövetare ska ha ledande roller på beslutsfattande positioner i samhället, för att med deras erfarenhet och kompetens bidra till en grön omställning.

Unga måste involveras eftersom det är vi som kommer behöva leva med konsekvenserna av klimatförändringarna. Vi vill därför att det här ungdomsrådet blir mer än ett tillfälligt initiativ genom att det görs till en permanent kanal som möjliggör ett fortsatt kontinuerligt samarbete mellan unga engagerade och Miljödepartementet. Vi hoppas att den nya klimat- och miljöministern också ser detta som en prioritet.

Vi ser även att naturens inneboende värde måste erkännas och därför bör en ekocidlagstiftning införas.

## PUSH Sverige

Vår organisation är ungas röst i maktkorridorerna. I korthet arbetar vi för att ungas röster i klimatarbetet ska nå fram, att värna den biologiska mångfalden, skapandet av en hållbar ekonomi, klimaträttvisa, grön energi, minskade utsläpp och en hållbar infrastruktur.

Framför allt är det viktigt att vi använder återhämtningen från pandemin som ett tillfälle för omställning, där vi investerar i gröna sektorer i stället för att återvända till en olönsam fossil ekonomi. Vi bör också uppmärksamma vårt ansvar gentemot de mest utsatta grupperna i världen och det oundvikliga behovet av att minska vår konsumtion. Vi måste koppla vårt ekonomiska system till de ekologiska konsekvenserna.

Vi kan lyfta åtgärder som vi vet är avgörande för klimatet. Men Sverige har myndigheter, forskare och politiker som kan väga mellan lösningar, som kan moderera och utvärdera, som





kan lösa problem. Vi är inte era experter, vi är här idag för att vi inte hinner utbilda oss till experter innan det är för sent att agera. När ni utformar er politik handlar det mindre om vilka specifika åtgärder ni inför och mer om när och hur kraftigt ni agerar. Så ja, lyssna på lösningarna vi presenterar men lyssna mer på vår oro och vår önskan om att få leva i ett hållbart samhälle innan tiden runnit ut.

## **Svenska ungdomsnätverket för biologisk mångfald**

Vårt huvudbudskap i dagens möte är att biologisk mångfald är grunden i i princip alla de diskussionspunkter som tas upp i dag. Oavsett vad för *actions* eller åtaganden vi får fram är det alltid bra att börja med frågan: är detta hållbart, inom ramverken för vår flora, fauna samt hela vårt ekosystem?


Vi anser att klimatomställningen behöver alla sektorer delaktighet i arbetet med biologisk mångfald. Det behövs en kommission likt "Fossilfritt Sverige" som tar tag i juridiken, ekonomiska instrument och sektorernas miljöpåverkan. Vi behöver utvärdera vår juridik, hur de följer de nuvarande målen, och ett klimatpolitiskt råd även för biologisk mångfald.

Vi behöver inse att nationell finanspolitik och miljöpolitik inte är lika effektivt som för 50 år sedan. I en värld med globaliserad korruption och konsumtion, där marknaden förskjutits till multinationella företag och vi gett ifrån oss suveränitet till större samfund som EU eller handelsavtal, behöver vi ifrågasätta om dagens juridiska regelverk och politiska verktyg faktiskt biter.

Stockholm +50 är ett perfekt tillfälle för att tillsammans omdefiniera miljöpolitik för det globaliserade samhället. Vi har tre förslag;

1. Den behöver vara ekosystembaserad, för att inga målkonflikter uppstår.
2. Den behöver globalt erkännas som högre prioritet än vinstkrav och konkurrensregler.



- 
3. Den behöver dra en tydlig linje för vilken miljöpåverkan som är okej och inte. Vi har inte tid att vänta på automatisk omställning från marknadskrafter och multinationella företag över ett enat regelverk att förhålla sina verksamheter till. Vi behöver alltså lägga till ekocid som internationellt brott i Romstadgan.

## **WWF Sweden youth**

Vi har i och med pandemin bevisat att det finns möjligheter, resurser och kompetens för att finna lösningar på stora utmaningar. Vi vill att denna handlingskraft, alla de resurser och viljan som bevisligen finns för att lösa de stora utmaningar vi möter ska användas för att vända klimatkrisen och förlusten av biologisk mångfald.

Vi måste ta kontrollen nu. Vi behöver verkliga målsättningar och sluta skjuta upp problemen. Vi måste göra det enkelt för individer och företag att göra de bra valen. Vi måste stoppa avskogning och annan exploatering men också börja ge tillbaka, bland annat genom *rewilding*.

Med tanke på rådande situation anser vi att det är viktigt med god kommunikation internationellt, mellan länder och handelssystem, samt nationellt mellan folkgrupper och kulturer.

Vi vill höja de lösningar som redan existerar och på ett motiverande, lösningsorienterat sätt bidra med exempel till nya lösningar utan att förbjuda saker som till exempel flygresor. Snarare vill vi att man varnar resenärer om riskerna och konsekvenserna av deras handlingar. Vi vill visa och lyfta det faktum att det går att fortsätta leva hållbart och att ge företag och myndigheter verktyg till att delta i den processen.

Slutligen vill vi rikta in samhället på ett gemensamt mål – progressiv utveckling och hållbara lösningar. Oavsett metoderna vi använder för att nå det gemensamma målet – det handlar inte bara om en hållbar återhämtning efter covid-19, det handlar om att lösa klimatkrisen och förlusten av biologisk mångfald.